

Massagenezing en 165 keuzes voor Jezus tijdens Genezingscampagne Frontrunners in Zeeland!

Vanity Wijnhamer | 11 september 2023

Maar liefst 165 mensen gaven dit weekend hun leven aan Jezus en na één gebed stond de rij van genezingsgetuigenissen tot aan de nooduitgang van de sporthal! De berichten van mensen die weer konden lopen zonder hulpmiddelen, blinden die weer ziende werden, pijnen die na tientallen jaren verdwenen en nog veel meer wonderen die afgelopen weekend plaatsvonden in Goes stromen binnen. Met Tom de Wal blikten we terug op de geweldige dingen die God tijdens de genezingscampagne van [Frontrunners Ministries in Zeeland](#) heeft gedaan.

Eén van de eerste berichten die voorbij kwam op [social media](#) was die van een vrouw die blind was aan haar linkeroog en daarvan genas. Het was één van de vele wonderen die die eerste avond plaatsvonden. Zo waren er ook mensen die weer zonder krukken en stokken konden lopen en verdween pijn na tientallen jaren. Bovendien gaven die avond meer dan 45 mensen hun leven aan Jezus!

🔥 Vrouw die blind was aan haar linker oog ziet weer! 👁️👁️ JEZUS CHRIST...



Bevrijding van verslavingen

Tom de Wal vertelt over iets bijzonders wat die avond ook gebeurde: "Ik kreeg een woord van kennis over iemand die met verslaving kampte. Van de hele zaal kwam er één man huilend naar voren."



snoof 4 gram cocaïne per dag, dronk meer dan een liter alcohol en rookte. Ik bad daarvoor en later stuurde hij zijn getuigenis: Sinds dat moment heeft hij geen drang meer gehad naar drugs, niet naar alcohol en niet naar sigaretten. Voor het eerst na jaren heeft hij ook weer goed geslapen en hij ervaart gewoon totale bevrijding.”

“ Sinds dat moment heeft hij geen drang meer gehad naar drugs, niet naar alcohol en niet naar sigaretten. Voor het eerst na jaren heeft hij ook weer goed geslapen en hij ervaart gewoon totale bevrijding.

Voor het blok gezet

In de bijbel staat dat God Zijn Woord bevestigt met wonderen en tekenen. We vroegen Tom of dit ook de manier is waarop vele mensen dit weekend tot geloof kwamen. Hij reageert: “Eigenlijk is dat grotendeels het geval. Heel veel mensen worden meegenomen en iedereen in de zaal ziet dingen gebeuren. Ze worden eigenlijk min of meer voor het blok gezet, omdat zij al die wonderen zien gebeuren. Mensen besluiten daardoor inderdaad: Dit moet waar zijn.”

Keuze voor Jezus na genezing

Hij deelt een bijzondere getuigenis van een vrouw die door haar buurvrouw was meegenomen: “Zij had stemmen in haar hoofd, geloofde niet in Jezus, ging niet naar de kerk en had pijnen in haar lichaam. Al halverwege de preek, nog voordat er iemand voor haar gebeden had, zei ze ineens tegen haar buurvrouw: ‘Ik kan zien!’ Toen zag ze pas dat ik een gekleurd overhemd aanhad en een baard had, terwijl ze op de derde rij zaten. Ze kon dus in eerste instantie echt heel slecht zien. ‘Toevallig’ trok ik die vrouw uit het publiek en toen genas ze. Later op de avond gaf ze onder tranen haar leven aan Jezus en daarna is ze nog bevrijd van al die demonen bij het gebedsteam. Omdat zij genas, gaf zij meteen haar leven aan Jezus.”

‘ Al halverwege de preek, nog voordat er iemand voor haar gebeden had, zei ze ineens tegen haar buurvrouw: ‘Ik kan zien!’

Makkelijker ontvangen

Frontrunners raadt aan om zoveel mogelijk avonden van een genezingscampagne bij te wonen, omdat zij zien dat mensen dan makkelijker hun genezing ontvangen. Wat er die eerste avond allemaal al gebeurde had inderdaad effect op de volgende twee diensten: “De laatste avond merkten we dat het de beste dienst was. De eerste avond vroeg ik wie er nog nooit een wonder heeft gezien en ik riep die mensen op om naar voren te komen. Er kwamen toen ontzettend veel mensen naar voren. De laatste avond stelde ik dezelfde vraag en toen waren het er nog maar tien, want al die andere mensen waren er de eerdere avonden al bij geweest. Dus het geloof in de zaal groeit, maar mensen ontvangen ook iedere avond onderwijs. De Bijbel zegt: ‘God zond Zijn Woord en Hij ge



hen'. Dus mensen leren ook principes en de bijbelse waarheden, waardoor ze makkelijker ontvangen en het toepassen in hun leven."

Geloof groeit nadat vrouw opstaat uit rolstoel

Tom geeft een voorbeeld van afgelopen weekend dat laat zien wat een wonder doet aan geloof in de zaal. Een vrouw met ALS stond op uit haar rolstoel en begon rond te lopen! "Na dit moment liet ik iedereen die pijn had of niet kon lopen en dergelijke naar voren komen en op een stoel zitten. Omdat die mensen die vrouw hadden zien opstaan uit haar rolstoel, genazen op twee of drie na al die mensen. Dat waren ook mensen met stalen pinnen of platen in hun been, waardoor ze hun voet niet konden bewegen. De een na de ander stond op en genas."

Omdat die mensen die vrouw hadden zien opstaan uit haar rolstoel, genazen op twee of drie na al die mensen. Dat waren ook mensen met stalen pinnen of platen in hun been, waardoor ze hun voet niet konden bewegen. De een na de ander stond op en genas.



Massagenezing

We vroegen Tom ook naar het moment van de massagenezing, waarbij de rij van genezingsgetuigenissen tot aan de nooduitgang van de sporthal stond: "Ik predikte uit Handelingen 14, waar Paulus het evangelie predikt. Het enige wat hij daarna doet als hij ziet dat de verlamde man geloof heeft om gezond te worden, is dat hij eigenlijk alleen een opdracht geeft. Hij bidt eigenlijk niet eens, maar hij zegt: 'Sta op en wandel'. En net zoals de hoofdman zei dat één woord genoeg is, zo kunnen we ook massale genezingen zien. Ik liet vervolgens iedereen staan die genezing nodig had en liet hen hun hand op de plek leggen waar ze pijn hadden of genezing nodig hadden. Toen namen we daar autoriteit over en baden daarvoor. We riepen de mensen met een getuigenis op naar voren te komen en toen stond er inderdaad een rij met getuigenissen tot aan de deur!"



Net zoals de hoofdman zei dat één woord genoeg is, zo kunnen we ook massale genezingen zien.

Massale genezingen dankzij Jezus' Naam



Genezing van allerlei aandoeningen

Er kwamen genezingen van allerlei aandoeningen en ziektes voorbij: mensen die stalen platen en schroeven in hun lichaam hadden en daardoor lichaamsdelen niet konden bewegen, artrose, allerlei soorten spierziektes, mensen die bijvoorbeeld hun armen niet meer konden optillen en nu wel, mensen die niet meer konden rennen en nu weer konden rennen en nog veel meer.

Menigtes in de Bijbel

Hoe uniek is het dat genezing op deze manier, zo massaal, plaatsvindt? Tom: "In Nederland zijn mensen het helaas niet gewend, laat ik het zo zeggen. Maar de Bijbel zegt constant dat er hele menigtes naar Jezus kwamen en dat er ook menigtes genezen werden. In sommige gevallen legde Jezus ze wel de handen op, maar een mooi voorbeeld is die van de tien melaatste mannen uit Lukas 17. Jezus bidt niet voor ze, Hij roept alleen: 'Ga jezelf aan de priester laten zien'. En dan zegt de Bijbel dat terwijl zij gingen, zij werden genezen. Er werden dus ook tien mensen genezen, alleen maar omdat Jezus een opdracht gaf."

De Bijbel zegt constant dat er hele menigtes naar Jezus kwamen en dat er ook menigtes genezen werden.

Samen voor de oogst



Tom benadrukt hoe belangrijk zij het vanuit Frontrunners vinden dat er leiders van kerken aanwezig zijn bij de campagnes: "Wat in eerste instantie jammer was, was dat de eerste avond er eigenlijk bijna geen leider van een kerk aanwezig was. De tweede avond waren er ineens vier tot vijf voorgangers die aanhaakten en dat was mooi. We willen namelijk al die mensen doorverwijzen naar lokale kerken, zodat ze daar gediscipeld worden, gedoopt worden en al die dingen meer. Zo kunnen we in Nederland echt samen voor de oogst gaan staan. Voor ons was het een heel mooi moment om te zien dat hier een omslag in kwam."

