

Hoofdstuk 3: Word of Faith (Woord van Geloof) -beweging

In aanvulling op de dwaalleer die Bethel aanhangt van het 'Gezondheid, Rijkdom en Welvaartsevangelie' en de NAR (Nieuwe-Apostolische Reformatie), **baseren zij ook een groot deel van hun leer op de beweging van het Word of Faith / Woord van Geloof.**

Wat is de Word of Faith-beweging?

Het Word of Faith is beslist onbijbels. Het is geen officiële organisatie en kent geen hiërarchie. Maar het is een beweging die sterk wordt beïnvloed door een aantal bekende en prominent aanwezige voorgangers en docenten zoals **Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Paul en Jan Crouch en Fred Price.**

De Word of Faith-beweging ontstond uit de Pinksterbeweging aan het eind van de 20e eeuw. De oprichter was E.W. Kenyon, die de metafysische New Thought-beweging van Phineas Quimby (https://en.wikipedia.org/wiki/Phineas_Quimby) bestudeerde. Mind science (waar het "name it en claim it" is ontstaan) werd gecombineerd met de Pinksterbeweging, resulterend in een eigenaardige mix van orthodox christendom en mystiek. Kenneth Hagin, op zijn beurt, studeerde onder E.W. Kenyon en maakte het Word of Faith beweging wat het is vandaag. Hoewel individuele leringen uiteenlopen van volledig ketters tot compleet belachelijk, wat volgt is de basistheologie die de meeste Word of Faith leraren gemeen hebben.

Het hart van de Word of Faith beweging is het geloof in de 'kracht van het geloof'. Geloven dat woorden kunnen worden gebruikt om de geloofskracht te manipuleren, en dus daadwerkelijk te creëren wat zij geloven dat de Schrift belooft (gezondheid en rijkdom). Wetten die veronderstellen dat de geloofskracht onafhankelijk van Gods soevereine wil opereert, en dat God Zelf is onderworpen aan deze wetten. Dit is niets minder dan afgoderij, het draait ons geloof om – en in het verlengde daarvan onszelf in God.

Vanaf hier dwaalt de theologie steeds verder af van de Schrift: het beweert dat God menselijke wezens heeft geschapen naar Zijn letterlijke, fysieke beeld, als kleine goden. Voor de val had de mens de potentie om dingen te laten ontstaan door gebruik te maken van geloofskracht. Na de val nam de mens de natuur van Satan over en verloor hij de mogelijkheid om dingen in het leven te roepen. Om deze situatie te corrigeren gaf Jezus Christus Zijn goddelijkheid op en werd mens, stierf geestelijk, nam de natuur van Satan op zichzelf, ging naar de hel, werd wedergeboren en stond op uit de dood met Gods natuur. Hierna Jezus stuurde de

Heilige Geest om de incarnatie in gelovigen te herhalen, zodat ze kleine goden werken, zoals God hen oorspronkelijk had bedoeld.

Naar aanleiding van de natuurlijke ontwikkeling van deze leer, **als kleine goden hebben we weer de mogelijkheid om de geloofskracht te manipuleren en welvarend te worden op alle gebieden van het leven. Ziekte, zonde en falen zijn het gevolg van een gebrek aan geloof en worden verholpen door te bekennen - het claimen dat de Gods beloften voor zichzelf zijn. Simpel gezegd, de Word of Faith leer verhoogt de mens naar een goddelijke status en reduceert God tot een menselijke status. Onnodig is te zeggen dat dit een onjuiste weergave is van waar het christendom over gaat. Het is duidelijk dat het onderwijs in de Word of Faith beweging geen rekening houdt met wat er in de Schrift wordt staat. Persoonlijke openbaring, niet de Schrift, is zeer gebruikelijk om met zulke absurde overtuigingen te komen, wat nog maar één is bewijs van zijn ketterse aard.**

Het bestrijden van de Word of Faith leer, is een simpele kwestie van het lezen van de Bijbel. God alleen is het Soevereine Schepper van het Universum (Genesis 1:3; 1 Timotheüs 6:15) en heeft geen geloof nodig – Hij is het voorwerp van het geloof (Markus 11:22; Hebreeëen 11: 3). God is geest en heeft geen fysiek lichaam (Johannes 4:24). De mens is naar het beeld van God geschapen (Genesis 1:26, 27; 9: 6), maar dit doet maak hem geen kleine god of goddelijk. Alleen God heeft een goddelijke natuur (Galaten 4: 8; Jesaja 1: 6-11, 43:10, 44: 6; Ezechiël 28: 2; Psalm 8: 6-8). Christus is Eeuwig, de Eniggeboren Zoon en de enige incarnatie van God (Johannes 1: 1, 2, 14, 15, 18; 3:16; 1 Johannes 4:1). In Hem woonde de volheid van de God lichamelijk (Kolossenzen 2: 9). Door mens te worden, gaf Jezus de glorie van de hemel op, behalve Zijn goddelijkheid (Filippenzen 2: 6-7).

De beweging van het Word of Faith bedriegt ontelbare mensen, waardoor ze zich begeven op een weg van leven en geloof die niet Bijbels is. **In de kern is het dezelfde leugen die Satan vertelde in het Paradijs: “Gij zult als God zijn” (Genesis 3: 5).** Helaas, degenen die de Word of Faith beweging geloven, luisteren nog steeds naar hem. Onze hoop is in de Heer, niet in onze eigen woorden, zelfs niet in ons eigen geloof (Psalm 33: 20-22). Ons geloof komt in de eerste plaats van God (Efeziërs 2: 8; Hebreeëen 12: 2) en is niet iets dat we voor onszelf creëren. Dus, we moeten op onze hoede zijn voor de Word of Faith beweging en voor elke kerk die zich bezig houdt met het Word of Faith.

Bill Johnson / Kris Vallotton houden zich zeker bezig met met de Word of Faith theologie.

Voorbeelden:

Uit een preek van Bill Johnson:

"Terwijl je voor hen bidt, beveel nu de geest van verdrukking, "Los die heup in Jezus 'naam". Beveel het te gaan. Spreek gewoon gezondheid in die heup. Sommigen hebben eigenlijk een creatief wonder. Er is een degeneratieve toestand in het gewricht. Zoals de wereld is gemaakt toen God sprak, spreek zo tot die nieuwe heup".

Deze beweging leert dat God wil dat het gelovigen financieel goed gaat, zij in goede gezondheid verkeren, bloeiende huwelijken hebben en over de hele linie welvarend zijn. (Hoofdzakelijk onderwezen door Kris Vallotton, maar ook door Bill Johnson).

"Lijden komt van Satan en niet van God. Het idee dat God lijden zou gebruiken voor ons goed is een leugen van Satan en druist in tegen Gods Woord" (Bill Johnson, Face tot Face with God).

De apostel Paulus zou het in niet in het minste met je eens zijn, Bill.

In een preek van Georgian Banov, bij Bethel Church legt hij uit: **"God wil de schulden van iedereen in deze ruimte kwijtschelden en kondigt aan dat Gods wil is voor iedereen om een groot huis te bezitten".**

Het is een voorbeeld van het zogenaamde welvaartsevangelie, dat wordt gepredikt in Bethel Church en op andere plaatsen.

Bill leert ook dat "zonder onze gebeden en verklaringen, Gods handen gebonden zijn".

Ze hebben zo weinig eerbied voor de absolute soevereiniteit van God, en via hun leer laten ze zien dat ze blijkbaar ook een absurd verheven beeld van ons hebben, en onze kracht om "dingen in het bestaan te spreken".