

## Hoofdstuk 1: Het evangelie

Het eerste dat je leest op de website van Bethel Church is:

*“Welkom: Wij zijn een gemeenschap van gelovigen die zeer gepassioneerd zijn over de **dingen van God**. Daarom hebben we een passie voor mensen, onze stad en onze wereld. Onze rijke geschiedenis heeft onze kernwaarden gevormd. Onze cultuur kenmerkt zich door **de eredienst, de aanwezigheid van God, familie, opwekking, wonderen en genezingen, en een erecultuur.**”*

Dit zijn hun kernwaarden. Zie je dat er iets ontbreekt? **Het Evangelie van Christus de gekruisigde, de belangrijkste “kernwaarde” van het Woord van God.** Als je het Bill Johnson vraagt, zal hij zeker beweren dat hij Jezus gelooft dat Christus God is. Maar dat geldt ook voor Mormonen – maar ze voegen doctrines toe en trekken die af van het evangelie. Wij weten ook dat niet iedereen die Jezus roept, “Heer” het Koninkrijk der Hemelen zal binnengaan (Mattheüs 7:21). Op dezelfde manier voegen de Mormonen toe en doen ze af van het Evangelie van Christus en de essentiële doctrines van Zijn Woord, Bethel doet het ook, wat hierin zal worden onderzocht document.

### A. Wat is “Revival” (Opwekking)?

Onder de ‘Missie’ van Bethel’ In het studentenhandboek van de ‘Bethel School of Supernatural Ministry’, is “REVIVAL” (OPWEKKING) gedefinieerd als *“de persoonlijke, regionale en wereldwijde expansie van Gods koninkrijk, door Zijn manifeste aanwezigheid.”* Een “REVIVALIST”(OPWEKKINGSPREDIKER) wordt gedefinieerd door Bethel als: *“een gelovige die is gericht en gepassioneerd, bereid om elke prijs te betalen om te leven in gemeenschap, zuiverheid en macht omdat ze geliefd zijn bij God, wiens manifeste aanwezigheid levens en culturen transformeert”.*

Volgens Bethel is “opwekking” en de “uitbreiding van Gods koninkrijk” afhankelijk van wat? Zijn manifeste aanwezigheid.

**Wat is Gods manifeste aanwezigheid?** Gods zichtbare aanwezigheid is in wezen de Heilige Geest die Zijn aanwezigheid “experientieel” manifesteert – **door tekenen en wonderen, wonderen en genezingen, enz.**

Wat is het Bijbelse issue van deze definitie van een opwekkingsprediker en een opwekking? Het Evangelie van Jezus Christus ontbreekt, en dat is het enige dat een opwekking kan beginnen of het Koninkrijk van God kan uitbreiden. Dus, met andere woorden, Bethel beweert in eigen woorden dat opwekking plaatsvindt en het Koninkrijk wordt “uitgebreid” door tekenen en wonderen. De hele bediening van Bethel is gebaseerd op de manifeste aanwezigheid van God. Dit is volledig onbijbels. De manifeste aanwezigheid van God binnenin zelf is niet onbijbels, maar de bewering dat de sleutel tot opwekking en het uitbreiden van het Koninkrijk van God, door de manifestatie van tekenen en wonderen is volledig kettters en tegengesteld van wat de Schrift leert. Waarom?

### B. Het evangelie

Romeinen 1:16 zegt:

*“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en [ook] voor de Griek.”* Ten eerste, laten we onderzoeken wat het evangelie is volgens de Bijbel. Dan kunnen we ontdekken wat het evangelie is volgens Bill Johnson en Bethel Church.

- Het woord “evangelie” betekent letterlijk “goed nieuws”. Het evangelie is het goede nieuws over Christus en de weg van de zaligheid. De sleutel tot het begrijpen van het evangelie is te weten waarom het zo’n goed nieuws is. Om dat te doen, schetst de Schrift eerst het slechte nieuws. In de tijd van Mozes kregen we Gods volmaakte en heilige wet. De wet kan worden begrepen als een meting vasthouden en zonde is alles dat “tekortschiet” in Gods perfectie. De rechtvaardige eis van Gods Wet is zo streng dat geen enkel mens ooit het ooit zou kunnen bereiken. Wij zijn niet goed. Niemand is rechtvaardig in vergelijking met God. Er zijn niet genoeg werken die we kunnen doen of wetten die we kunnen houden, waarmee we onze redding kunnen verdienen. De hele mensheid is in dezelfde verdorven en ellendige staat: we hebben allemaal gezondigd, de straf voor onze zonden is de dood en we zijn allemaal door onze eigen verdienste, volledig en volkomen de hel waardig.

### **Romeinen 3: 10-18**

*“zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen”.* Dus om gered te worden, moet de zonde op de een of andere manier betaald worden, en dit was een zware schuld die we konden niet betalen. Het evangelie is dit: terwijl wij nog zondaars waren, stierf Christus voor ons (Romeinen 5: 8). Het evangelie is de gekruisigde Christus – de dood van Jezus aan het kruis, het vergieten van Zijn bloed, het nemen van de volheid van de toorn van God op Zichzelf, en een vloek voor ons worden, zodat we kunnen worden vrijgemaakt en rechtvaardig. Jezus Christus werd gekruisigd, stierf en werd begraven, maar op de derde dag stond Hij weer op en versloeg triomfantelijk de dood. Het feit dat Jezus de zonde en de dood overwon is GOED NIEUWS inderdaad. En het feit dat Hij aanbiedt om Zijn overwinning met ons te delen, is het grootste nieuws van allemaal. (Johannes 14:19).

### **Romeinen 4: 25 “Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging”.**

De grondbeginselen van het evangelie staan duidelijk vermeld in 1 Korinthiërs 15: 3-6 *“Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen”.*

Prijs God, voor het kostbare bloed van Christus, Zijn offer aan het kruis, opdat wij gered kunnen worden. Bijbels, redding = Alleen door genade, door geloof alleen, alleen in Christus, volgens de Schrift alleen, alles ter ere van God alleen!

## C. Het evangelie volgens Bethel

Als u Bethel TV bezoekt of regelmatig naar een Bethel kerkdienst gaat, verwacht dan geen solide Bijbelse preek, geworteld in de stevige fundering van het evangelie (gekruisigde Christus). In de hele tijd dat ik een student aan de Bethel School of Ministry ben, heb ik nog nooit een preek gehoord van een van de voorgangers die geworteld waren in het ware Evangelie van Jezus Christus.

Bethel zal vaak de uitdrukking “het evangelie” gebruiken wanneer zij prediken, maar als u naar hun preken kijkt, gaat die uitdrukking altijd samen met een punt o boodschap die gaat over tekenen, genezingen en wonderen. Dat is niet het evangelie.

### Dus, wat is precies het evangelie volgens Bethel?

In Bills preek: “Het evangelie is de kracht van God “, definieert Bill duidelijk wat hij gelooft dat het evangelie is (deze boodschap staat centraal in al zijn preken en boeken).

Bill zegt: “Het evangelie van het koninkrijk is de kracht van God voor bevrijding, genezing en voor de vergeving van zonden – het was nooit de bedoeling om gescheiden te worden”. (In de preek legt hij dit uit dat deze “Bevrijding” en “genezing” de demonische bevrijding en fysieke genezing is van ons lichaam).

Hij zegt verder: “*Het Koninkrijk van God is geen vlees of drank, maar gerechtigheid, vrede en vreugde*” (Romeinen 14:17). Rechtvaardigheid gaat over de zonde kwestie, vrede handelt met de (demonische) kwellingprobleem, en vreugde – lachen is een goed medicijn, gaat over het genezingsprobleem ... het Koninkrijk van God gaat over het drie-enige evangelie dat invloed heeft op de hele persoon – geest, ziel en lichaam. Het was nooit bedoeling dat we vergeven werden om naar de hemel te kunnen gaan. Het was zo dat we dat konden een getransformeerd volk kunnen worden dat hetzelfde evangelie kan modelleren, illustreren en demonstreren dat Jezus predikte toen Hij wandelde over de aarde”.

**Ten eerste is dit niet de definitie van het evangelie.**

Het evangelie wordt bepaald door Christus de gekruisigde / opgestane, zoals te lezen in de Schrift. Het (valse) evangelie waarnaar in deze preek wordt verwezen, is hetzelfde ‘evangelie’ dat Bill in elke andere preek en in al zijn boeken predikt. Om het valse evangelie van Bethel kerk te steunen zal Bill de Schrift verdraaien om in zijn boodschappen te passen.

- Het vers dat hij uit Romeinen 14 gebruikte om zijn versie van het evangelie te ondersteunen, is een passage waarin Paulus de Romeinen vertelt elkaar niet onrechtvaardig te veroordelen om hun eigen persoonlijke overtuigingen. Dat is de reden waarom Paulus zegt: “Het Koninkrijk van God is geen kwestie van eten of drinken. “
- Wat is de **gerechtigheid** die wordt genoemd in Romeinen 14:17? De gerechtigheid toegeschreven aan ons vanwege Christus werk aan het kruis.
- Wat is de **vrede** die we kunnen bezitten? Vrede met God, vanwege Christus’ werk aan het kruis.

- Wat is de **vreugde** die we kunnen hebben? Christus! De vreugde van onze redding! (Psalm 95: 1), de vreugde die we kunnen hebben als we dagelijks sterven en onze kruis opnemen!

Dit vers verwijst niet naar demonische bevrijding of de fysieke genezing van ons lichaam.

Ook mist Bill de belangrijkste basis van onze redding: **vrijgemaakt worden van de gebondenheid van zonde en dood, om terug te verzoend worden met God door het werk van Christus aan het kruis, om in gehoorzaamheid te leven met Christus en om God eer en aanbidding te brengen.**

Het evangelie is NIET tekenen en wonderen. Maar volgens het boek van Bill Johnson 'Wanneer de hemel de aarde raakt', hebben tekenen en wonderen dezelfde kracht als het Evangelie van de gekruisigde Christus.

1. Tekenen en wonderen openbaren de natuur van God (pag. 134)
2. Tekenen en wonderen brengen zonde aan het licht en brengen mensen tot een beslissing (pag. 134)
3. Het bovennatuurlijke is de sleutel tot de zonesteden van de wereld (p. 137)

## **Kingdom Now Heretical Theology**

Een ander kernprincipe van het valse evangelie van Bill Johnson is dit: hij beweert dat Christus stierf zodat wij **"Gods koninkrijk kunnen brengen op aarde" (Kingdom Now Theologie) zodat we de heerschappij terug kunnen nemen over de aarde"**. Twee dingen: **Hij verdraait het gebed van Jezus**

Het 'Onze Vader' verdraait hij, door te zeggen dat het brengen van Gods koninkrijk op aarde is bereikt door ons. *"Onze identiteit kennen en wandelen in een bovennatuurlijke levensstijl (tekenen en wonderen)"*. Dat zegt de Heer niet. Gods wil wordt gedaan, *"op aarde zoals in de hemel"* is te vinden in Romeinen 12:

*"Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen [aan God] te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: [dat is] uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word [innerlijk] veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te [kunnen] onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is"*.

- Gods wil is dat wij ons leven aanbieden als een levend offer, in volledige en volmaakte aanbidding Hem, in volledige gehoorzaamheid aan Hem, en om in perfecte gemeenschap met Hem te zijn.
- Dat is wat het betekent om Gods wil te doen "op aarde zoals in de hemel"

In de tweede plaats, **"dominionisme" theologie is niet bijbels.**

In het paradijs gaf God ons de heerschappij over heel de aarde, maar door de zondeval hebben we afstand gedaan van onze heerschappij. **"Terugnemen" van onze heerschappij over de hele aarde is niet iets dat hier en nu kan gebeuren.** De aarde regeren wacht op ons wanneer GODS KONINKRIJK KOMT (Christus keert terug). Paulus legt in 1 Corinthians 15: 21-28 dat we niet zullen regeren en regeren met God totdat Christus alles plaatst vijand onder

zijn voeten, en bij Zijn komst zullen we regeren en regeren met Christus op aarde, in Openbaring 3:21

*“Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna [komt] het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat [aan Hem] alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die [Zelf] alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn”.*

**Openbaring 3:21** *“Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals [ook] Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb”.*

Tot nu toe kunnen we 3 dingen concluderen op basis van de Bijbel:

- Bill Johnson / Bethel Church predikt een vals evangelie
- Hun theologie “Bringing Heaven To Earth” is onjuist/ketters
- Hun theologie van het “dominionisme” is onjuist/ketters

We zouden hier kunnen stoppen, omdat het de belangrijkste pijlers van bijna alles afbreekt belijden. Maar er zijn nog meer theologieën die ze net zo vaak prediken, die net zo gevaarlijk en ketters zijn.

## D. Bethel onderwijst een valse Christus

Als dit bewijs niet genoeg is om je te bekeren van een vals evangelie, kan het feit dat **Bethel een valse Christus onderwijst** je misschien overtuigen? Als iemand zijn geloof in een andere Christus, dan de Christus die we in de Schrift zien, is het **een Christus die niet kan redden**. Doordat Bethel een vals evangelie onderwijst kunnen ze ze hun geloof niet baseren op Christus die kan redden. Niet alleen dat, maar de **Christus die ze onderwijzen is niet de Christus die we in de Schrift vinden**.

- **Bill Johnson leert dat Jezus moest wedergeboren**

*“Dus [Jezus] werd geboren door Maria, de Maagd en toen werd hij wedergeboren in de opstanding” -Bill Johnson*

- **Bill Johnson wijkt af van de mening van de orthodoxe leer van de hypostatische vereniging. Het volledig God en volledig mens zijn van Christus op aarde.**

Bill Johnson houdt vast aan een valse leer, de zogenaamde “kenotische theologie”. Jezus leefde Zijn aardse leven met menselijke beperkingen. Hij legde zijn goddelijkheid opzij (zie Fil.2:5-7), toen Hij trachtte de door de Vader aan hem gegeven opdracht te vervullen om het leven te leiden als een mens zonder zonde, en dan sterft in de plaats van de mensheid voor de zonde. Dit zou essentieel zijn in Zijn plan om te mens te verlossen. Het offer dat de

zonden kon verzoenen, moest een lam zijn (zonder macht) en het moest vlekkeloos zijn (zonder zonde).

**Jezus werd niet wedergeboren omdat Hij niet opnieuw geboren hoefde te worden. Hij had geen zondige natuur en Hij, hoewel verzocht, wenste niet tegen de Vader te rebelleren. Hij was niet dood in overtredingen en zonden, dus hoefde Hij niet levend gemaakt te worden. Echter, Bill Johnson zegt op veel plaatsen, dat Jezus opnieuw is geboren.**

In een artikel van Charisma Magazine schreef Bill Johnson: *“Terwijl Jezus eeuwig God is, heeft Hij gelegegd Zichzelf uit Zijn goddelijke krachten en werd een man (zie Filippenzen 2: 7). Het is essentieel om op te merken dat Hij alles heeft gedaan Zijn wonderen als een man, niet als God”.*

- Historisch gezien is de leer van de kenotische theologie verworpen door orthodoxe theologen vanwege de manier waarop het de hypostatische eenheid van de Zoon (God en mens) in twijfel trekt, een essentiële Christologische leer.

De Kenosis-ketterij leert dat Jezus zijn goddelijkheid opzijzette toen Hij op aarde was. Volgens deze leer, was Jezus geen god, van Zijn geboorte tot Zijn hemelvaart. Bill Johnson heeft ook deze ketterij bevorderd in ‘Face to Face with God’ op pagina 108. Hij schrijft,

**“Jezus zette zijn goddelijkheid opzij en koos in plaats daarvan om te leven als een man die volledig afhankelijk is van God”.**

De waarheid is dat wanneer Jezus Zijn goddelijkheid af zou leggen en “gewoon mens” was, Jezus niets meer dan een mens zou zijn, **zonder mogelijkheid om zonder zonde te zijn.**

Als Jezus niet goddelijk was toen Hij stierf aan het Kruis, dan zou Hij niet voldoende offer zijn geweest. In dat geval zou Zijn dood tevergeefs zijn en dat geldt ook voor ons geloof. Jezus is wel gezien als God toen Hij op aarde was. Hij ontving aanbidding (Johannes 20:28, Mattheüs 2: 2, Mattheüs 14:33, Mattheüs 28: 9), beweerde God te zijn (Johannes 5:18, Johannes 8:24, Johannes 8:58), en deed alleen dingen die God kon doen, terwijl hij op aarde was (Mattheüs 9: 2, Marcus 2: 5, 1 Petrus 2:22).