

Waarschuwing tegen evangelische dwaalleren

AMSTERDAM – Nederland lijkt Athene wel, waar de inwoners en vreemdelingen 'voor niets anders tijd hadden dan om iets nieuws te zeggen of te horen'. Dat concludeert Hans Keijzer in het tijdschrift De Oogst. Hij waarschuwt voor drie moderne 'dwaalleren' die hij in evangelisch Nederland steeds meer opgeld ziet doen.

van onze redactie kerk 11 oktober 2006, 09:41

Keijzer, oud-directeur van de Evangelische Zendingsalliantie, waarschuwde in het verleden ook al tegen de Torontoblessing, waarbij mensen 'onder invloed van de Geest' allerlei extreem gedrag gingen vertonen. 'Onbijbels' vond hij toen, net als andere uit het buitenland overgewaaide charismatisch-evangelische gebruiken, die volgens hem de laatste tijd in Nederland steeds meer navolging krijgen, met name onder evangelische christenen. „Opvallend is dat deze dwaalleren vooral jongeren aanspreken”, schrijft Keijzer. „Kennelijk hebben ouderen al genoeg meegemaakt om niet opnieuw op sleeptouw genomen te worden.”

De eerste 'dwaling' waartegen Keijzer waarschuwt is het boek De hemel is zo echt van de Koreaans-Amerikaanse Choo Thomas. Zij heeft volgens hem „bizarre openbaringen”. „Ze zit bij Jezus op schoot te knuffelen en ontvangt profetische openbaringen. Kennelijk is de Bijbel niet compleet genoeg. Waarschuwingen tegen de zondige menselijke aard, de boodschap van het kruis en verwijzing naar het komende oordeel ontbreken bij deze Koreaanse. Ze wil alleen bemoedigen en niet negatief zijn.”

Dat sluit volgens Keijzer naadloos aan bij „de zelfgerichtheid van westerse mensen, die kicken op gevoel en ervaring''. „Ze ontvangt openbaringen als ze een half uur heeft zitten schudden, wat we ook bij Toronto tegenkomen. Wie dit boek ontraadt omdat het een onbijbels en vals evangelie bevat, kan rekenen op bijval én boze reacties.''

Een andere dwaling waarvoor Keijzer waarschuwt is het zogeheten soaken, een theorie die leert dat „we ons als een spons mogen laten vollopen met de helende energie van de Heilige Geest''. „In healing rooms (alweer zo'n Engelse uitdrukking!), thuis of op het podium van de gemeente ga je maar mediteren. En nu heb ik niets tegen het houden van stille tijd, waarin je luistert naar wat God zegt tot meerdere eer en kennis van Jezus. Soaking is evenwel erop gericht om te luisteren naar wat de geest in jou je laat zien'', analyseert Keijzer. „Altijd iets moois. Nooit een waarschuwing over zonde die je moet belijden. De techniek voor soaking kun je via het internet te pakken krijgen. Even schrikken: na drie muisklikken kom je bij New Age terecht, of bij een boeddhistische site, waar je 'de godheid in jezelf' kun leren ontdekken.''

De derde dwaalleer waarvoor Keijzer waarschuwt is de demonenleer, ook wel 'spiritual mapping' genoemd. Een van de grondleggers hiervan is Rita Cabezas de Krumm, een psychologe uit Costa Rica. Zij hield volgens Keijzer tijdens het behandelen van haar cliënten gesprekken met demonen. „Op basis van hun antwoorden heeft ze een theorie opgeschreven over hun werkwijze, hiërarchie en namen. Ze leerde dat de duivel zijn rijk in territoria heeft verdeeld met speciale geesten aan het hoofd. Pas toch op! De 'werkelijkheid' die hij over zijn rijk en macht openbaart is vals, want hij is een aartsleugenaar. Nergens in de Bijbel staat dat we het demonenrijk moeten leren kennen.''

In Nederland worden dit soort theorieën uitgevent door Ana Mendez, een bekeerde voodoopriesteres uit Mexicio. Zij sprak onder meer al op conferentiecentrum De Bron, bij de Berea-gemeente in Amsterdam en in de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeer. „Ana heeft een grote uitstraling. Jongelui en

sommige ouderen zijn diep onder de indruk. Ze moedigt jongeren aan om wonderkerken te stichten: daar moeten uiteindelijk zelfs weer doden worden opgewekt.' Zij leert volgens Keijzer dat al het kwaad op aarde door demonen wordt veroorzaakt. „Waar blijft dan de menselijke verantwoordelijkheid?“, vraagt hij zich af.

Keijzer benadrukt in het artikel dat hij niet anticharismatisch is. „Integendeel, ik sta open voor de werking van de Heilige Geest en de geestesgaven. Ook ben ik oprecht blij dat jongeren zich thuis voelen bij en enthousiast deelnemen aan de charismatische beweging. De vreugde des Heren mag ervaren worden. Maar met sommige stromingen heb ik grote moeite. Ik wil daarom de leiders oproepen om ontwikkelingen vanuit een gezonde, kritische instelling te toetsen aan de Schrift.'"