

Reactie Oudsten op vragen uit de gemeente Mei 2019

In de afgelopen periode bereiken ons geluiden over mensen die zich zorgen maken en vragen hebben. We horen zorgen of we een bethelgemeente worden, welke leer we aanhangen en welke kant we op gaan.

Door middel van deze reactie willen we duidelijk maken waar wij als oudstenteam voor staan. We willen graag duidelijk maken dat we geen enkele leer aanhangen anders dan de Bijbel. Gods Woord is ons fundament maar ook onze richting geveer en de volle waarheid. We zijn geen volger of aanhanger van een gemeente of een prediker.

Wij kregen te horen dat we ergens op een site geregistreerd zouden staan waarmee we aan zouden geven ons te verbinden aan Bethel. We moesten even zoeken maar onze naam staat op de site van Global Legacy. Dit is een site van BethelChurch waar cursussen aangeboden worden. Wij hebben daar ooit een cursus over leiderschap aangekocht. In deze cursus zaten dingen die ons geïnspireerd hebben en dingen waar we niet veel mee kunnen.

Doordat we een aankoop hebben gedaan staan we daar geregistreerd. (overigens nog onder onze oude naam) Meer dan dit is het niet. Het betekent dus helemaal niet dat we een aanhanger of volger van BethelChurch zijn.

We geloven dat lichaam van Christus bestaat uit diverse gemeenten die allemaal een bepaalde kleur hebben. Daarnaast is elke gemeente en spreker (inclusief wijzelf) onvolmaakt. Niemand heeft dus patent op het brengen van 100% waarheid zonder onvolmaaktheid. Daarnaast hebben we ook nog te maken met stijlen en culturen waardoor dingen ons meer of minder zullen aanspreken. Het is de genade van Jezus waardoor wij ondanks onze onvolmaaktheid toch het Woord van God mogen brengen en uitleven als gemeente.

Nogmaals we zijn geen volger van een gemeente, of een spreker. We zijn ook niet geroepen om een gemeente of een spreker zomaar te veroordelen. Daarom zullen we nooit een oordeel uitspreken over Hillsong, Bethel, PKN, reformatorische kerken of welke andere kerk of spreker dan ook. Jezus heeft ons niet geroepen om te veroordelen maar om Zijn liefde zichtbaar te maken. Toch kunnen we wel verschillend over dingen denken, een andere insteek hebben of het zelfs met elkaar oneens zijn. God heeft ons als oudsten in dit huis geplaatst en we zijn verantwoordelijk voor wat we hier brengen.

We laten ons dan ook breed inspireren door verschillende kerken, gemeenten, sprekers boeken etc. Daarbij sluiten we niet zomaar iets uit. In deze gemeente zullen we ons dus ook laten inspireren door dominees, theologen, Hillsong, Bethel, Opwekking etc. Wij zeggen daarmee niet dat deze bronnen volmaakt zijn, dat zijn we immers zelf ook niet. We volgen ook niet, hangen niet aan maar laten ons breed inspireren.

We laten ons daarbij leiden door het Bijbelse principe "Toetst alles en behoud het goede". Dit geeft ons de vrijheid om ons breed te laten inspireren, opzij te leggen wat niet goed is en te behouden wat wel goed is.

Er was een uitspraak dat ons leiderschap manipulatief zou zijn. Zoals we aangeven bij de start2connect willen we een dienend leiderschap zijn. Dit betekent dat we mensen ruimte geven en vrijheid geven op diverse gebieden. Tegelijk zijn we ook geroepen om leiding te geven. Dit betekent kaders uitzetten, faciliteren maar ook bijsturen en zelfs corrigeren.

We geloven niet in de gemeente als een democratie waar de gemeente in een stemming de koers en visie van de gemeente bepaalt. Hier is in onze ogen geen bijbels model voor te vinden. Uiteraard willen we wel aanspreekbaar zijn voor gemeenteleden. We staan open voor gesprek en het uitwisselen van mening. Het kan zijn ook zijn dat we het niet eens worden met elkaar en dat mag bestaan.

Wij kunnen niet anders dan de overtuiging volgen die in ons hart is. We zijn ook met een breed oudstenteam waarin verschillende karakters en personen vertegenwoordigd zijn. We staan altijd open voor gesprek en zullen elk gesprek serieus nemen.

Er was onduidelijkheid wat wij precies geloven over de Goddelijkheid van Jezus toen hij hier op aarde was. Wij houden ons vast aan:

Filippenzen 2:6-7 (NBV)

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.

Of zoals de Statenvertaling zegt:

Filippenzen 2:6-7 (Statenvertaling)

Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 7 Maar heeft Zichzelve vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;

Wij zullen hier niets aan toe voegen en niets vanaf doen. Wij staan achter deze tekst.

Of zoals Bernard het ooit verwoordde in een preek: Jezus was 100% God en 100% mens. En dat is een mysterie wat groter is dan ons denken. Wij staan hier achter. We geloven dat Jezus 100% God was en 100% mens.

Voor wat wij geloven willen we ook verwijzen naar onze geloofsbelijdenis. Deze geeft precies weer waar we voor staan.

In de gemeente is ruimte voor verschillende meningen. Een mening is iets anders dan een oordeel. Dat betekent dat we van mening verschillen maar nog steeds positief over de ander spreken. Zelfs als we van mening verschillen kunnen we elkaar hooghouden. Dat betekent dat we niet roddelen en elkaars fouten uitvergrooten maar elkaar hoog achten.

Het kan zijn dat er dingen plaatsvinden die u zorgen baren. De volgorde is volgens ons dat u als eerste verduidelijking en uitleg vraagt aan de betreffende spreker of leidinggevende voor u een oordeel velt. Mocht u het er toch niet mee eens zijn kunt u altijd met de betreffende oudste spreken om meningen uit te wisselen. Het kan dan zijn dat we het toch niet met elkaar eens worden. Dan moet iemand zichzelf afvragen of hij/zij met dit meningsverschil kan leven. Is het essentieel? Wij geloven dat er veel meningsverschillen zijn die prima naast elkaar in de gemeente kunnen bestaan.

Mocht dit toch een struikelblok zijn dan moet iemand zich afvragen of dit de gemeente is waar iemand zich thuis kan voelen en kan groeien. Dan zou je ook in vrede afscheid van elkaar kunnen nemen, al is dit in een uiterste situatie die niemand in eerste instantie wil.

Mocht u toch van mening zijn dat we manipuleren, we zijn aangesloten bij het SGL en na een gesprek met ons als oudsten kunt u daar terecht met uw klacht.

Dit lijkt ons de juiste weg die de minste schade brengt.

Bij een meningsverschil kan het nooit de bedoeling zijn om medestanders te vinden en zo groepen te vormen. Partijenschappen en roddel zijn dodelijk voor elk werk.

Sommigen vragen waar de gemeente naar toe gaat. Als oudsten staan we als team achter de lijn van predikingen en de koers die we nu varen zoals vermeld in onze missie, visie en waarden. In de opstart van onze gemeente waren we vooral heel pastoraal georiënteerd. We hebben de eerste jaren gebouwd aan heling en genezing. We geloven dat we in een tijd gekomen zijn waarin we ons ook mogen uitstrekken naar het werk van de Heilige Geest, hierbij zal het Woord nooit ondergeschikt zijn. De bijbel geeft immers aan: Woord & Geest. Gods Woord is en blijft ons fundament. Waar het precies heen gaat weet niemand. Ook de apostelen hadden geen idee hoe en op welke manier de eerste gemeente zich zou ontwikkelen. Dit was het werk van de Heilige Geest en daardoor lieten zij zich verrassen. In alles richtten zij zich op Jezus en zijn volbrachte werk. Alles wees naar Jezus.

Dit is ook ons motto. We weten niet precies wat God allemaal gaat doen in de toekomst. Niet wij zijn in controle maar Hij. We staan open voor Zijn werk, Zijn koers en wat Hij wil doen. We hebben geloof dat Hij in ons midden wil werken. We willen Hem daar ook de ruimte voor geven ook al betekent dit dat we het niet altijd zullen begrijpen. Onze gemeente zal daarin altijd naar Jezus wijzen.

Wij willen graag samen met u optrekken en hopen dat we hiermee ook duidelijk hebben gemaakt hoe we in dingen staan en welke koers we willen varen. Onze koers en missie is afgelopen jaar op de gemeente avond en op de start2connect ook duidelijk verwoord.

Vorig jaar hebben we aangegeven dat de visie nog verder uitgewerkt wordt in de deelsectoren. Dit hebben de coördinatoren gedaan. Mocht u dit verder willen weten kunt u onze coördinatoren altijd vragen wat hun specifieke visie binnen hun sector is.

Vragen mogen altijd gesteld worden. Hiervoor is een persoonlijk gesprek altijd de beste setting. We nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan als u vragen heeft. Het doel van een gesprek is volgens ons dat onduidelijke dingen helder worden en meningen uitgewisseld worden. Het doel is niet om de ander te overtuigen van een gelijk of het vellen van een oordeel.

Om die reden willen we hierover niet in discussie op deze gemeente avond. Een gemeente avond met zoveel mensen is geen goede setting om een goed gesprek te voeren. U krijgt allemaal deze reactie per mail. We hopen dat het duidelijk maakt waar we als gemeente staan. We vellen geen oordeel als mensen anders denken maar willen duidelijk maken en eerlijk zijn waar wij voor staan.

Wij beseffen dat we het als oudsten nooit voor iedereen goed zullen doen en dat er op alles iets aan te merken valt. Ons verlangen is om ondanks verschil van mening en in ieder geval onze onvolmaaktheid samen op te trekken. Meningsverschillen zonder veroordeling kunnen juist een mooie kleur geven aan de gemeente.

Mocht u toch inhoudelijke vragen hebben dan bent u van harte welkom om een afspraak te maken en in een rustige setting met elkaar van gedachten te wisselen.