

🕒 29 februari 2020 om 06:00

aangepast op 29 februari 2020 om 07:22



COMMENTAAR

WIM HOUTMAN

Psalm 91 en de werkelijkheid: Voorspoed is niet automatisch

Invocabit, heet de eerste zondag van de veertigdagentijd vanouds – een woord in het Latijn, dat uit Psalm 91 komt: ‘Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden / Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn / Ik zal hem uitredden ...’. Tweeduizend jaar geleden kreeg Jezus, na veertig dagen vasten in de wildernis, deze psalm te horen. Die kun je nu niet meer lezen of zingen zonder aan Hem te denken. De duivel, de onruststoker en verdeeldheidszaaiër vanaf het begin, probeerde de woorden uit die psalm te kapen. ‘Spring dan! Het staat er toch: je zult je voet niet stoten aan een steen, daar zal de Ontzagwekkende voor zorgen, Hij laat zijn engelen over je waken.’

Met op de klank af bijbellezen moet je blijkbaar uitkijken.

Psalm 91 staat vol beloften die stuk lijken te lopen op de realiteit. ‘De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen’ – de migranten die in gammele bootjes op zee zijn omgeslagen en verdronken, kunnen het niet meer navertellen. ‘Al vallen er tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen’ – die garantie heb je op een slagveld, in een burgeroorlog of tijdens een militaire missie niet. ‘Hij zal je beschermen met zijn vleugels’ – evengoed zijn in Nigeria de afgelopen jaren duizenden christenen gedood. ‘Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger’ – van de mensenhandelaar zeker, die jou op een Grieks eiland heeft gedropt, waar je nu met duizenden anderen in de kou en de regen zit, je kunt niet verder en je kunt niet terug. ‘Hij redt je van de dodelijke pest’ – zó levensbedreigend is het coronavirus lang niet, maar kan ik er dus op vertrouwen dat ik niet besmet zal raken?

In de woestijn was dat een luchtspiegeling van de duivel. Blijkbaar kan dat: je ziel aan de duivel verkopen en dan denken dat God je beschermt. Voorspoed is niet automatisch zegen van de Allerhoogste.

De Bijbel belooft geen ‘vrede, vrede en geen gevaar’, maar een vrede die alle verstand te boven gaat. Op zondag Invocabit gaat het erom bij wie je schuilt en overnacht, tot wie je roept. Niet dat je dan alle kwaad zult ontlopen, maar het kan je niet echt bereiken, want Hij draagt je erdoorheen.

Jezus koos in de woestijn niet voor een makkelijk leven, waarvan je ook in slaap kunt sukkelen. Hij bleef wakker, Hij raakte niet van de weg. ‘Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft’, zegt Psalm 91. De Heer is op weg gegaan naar Jeruzalem en heeft je gered, om in deze wereld goed te doen, kwade machten tegen te gaan, vrolijk te zijn in Hem, een schuilplaats te zijn voor anderen. Laat je niet van de wijs brengen. Hij maakt alles nieuw.

Wim Houtman